

## Online Babysalmesang Nykøbing Kirke - DEN STILLE

Er.... kommet ja h\*n er,  
h\*n ligger der og smiler.  
Er ... kommet ja h\*n er  
goddag, goddag, goddag.

I østen stiger solen op,  
den spreder guld på sky,  
går over hav og bjergetop,  
går over land og by.  
*La la la.....(Fagter)*

Inde i min hånd,  
inde i min hånd.  
Har jeg et rasleæg  
må vi se!.....(*Rasleæg*)

Denne morgens mulighed.  
Vi har luft i vore lunger.  
Hænder, øjne, ører, tunger,  
levende og glade unger.  
Denne morgens mulighed,  
denne morgens mulighed.  
*La la la.....(Rasleæg)*

Spænd over os dit himmelsejl.  
Rør jorden med din finger.  
Lad himmelbuen være spejl  
for lyset som du bringer.  
Sæt fredens bue som et skjold  
mod mørke, død og krigens vold,  
du himmelbuens Herre.  
*La la la.....(Tørklæde)*

Aftenhimlens strålesymfoni,  
toner ud i stærke farver.  
Røde skyer blæser her forbi,  
som japanske drager.  
Nu er dagen næsten endt,  
nu er dagen næsten endt.  
*La la la..... (Tørklæde)*

Jeg ta'r min hånd og nusser dig i håret.  
Jeg ta'r min hånd og nusser dig i håret.  
Imens ka' du tænke på alt det,  
som du godt ka' li'. ...  
*på kinden ...*  
*på maven ...*  
*på armen ...*  
*på hånden ...*  
*på ryggen ...*  
*på benet ...*  
*på foden.*

Du som har tændt  
millioner af stjerner,  
tænd i vort mørke  
en tindrende tro.  
Du er vort lys  
og du vogter og værner  
os så vi sover i tryghed og ro.  
*La la la....*

Må din vej gå dig i møde,  
og må vinden være dig en ven,  
og må solen varme blidt din kind,  
og må regnen vande mildt din jord,  
indtil vi ses igen,  
må Gud holde, holde dig - i sin hånd.  
*La la la....*

## Online Babysalmesang Nykøbing Kirke - **DEN VILDE**

Er.... kommet ja h\*n er,  
h\*n ligger der og smiler.  
Er ... kommet ja h\*n er  
goddag, goddag, goddag.

Spænd over os dit himmelsejl.  
Rør jorden med din finger.  
Lad himmelbuen være spejl  
for lyset som du bringer.  
Sæt fredens bue som et skjold  
mod mørke, død og krigens vold,  
du himmelbuens Herre.  
La la la.....(*Tørklæde*)

Når det stormer, når det stormer,  
når det stormer over alt. Hey!  
Når det stormer, når det stormer,  
når det stormer overalt. Hey!  
Gud er stærk når jeg er svag,  
hjælper mig at holde fast.  
Når det stormer, når det stormer,  
når det stormer over alt. Hey!  
*La la la..... (Tørklæde)*

Én har talent for at male,  
én har en god fantasi.  
Én har talent for at tale,  
og én står fantastisk på ski.  
Brug det talent, du har fået af Gud,  
Brug det og dyrk det og lev det ud!  
Alle de evner, du én gang har fået,  
dem skal du bruge til noget!  
*La la la..... (Krydsøvelser)*

Højt, højt, højt i et æbletræ  
sidder æble med dejlig smag.  
Jeg ryster træet så hårdt jeg ka´ -  
Uuuuhhhh,  
ned falder æblet, og det må jeg ha´!

Gud han sagde til Noah:  
Du skal bygge en ark.  
En ark med plads til to  
af hver sin art.

Og Noah han savede;  
*save, save, save, save.*  
Og Noah han bankede;  
*banke, banke, banke,  
banke, banke, banke.*  
Noah han malede;  
*Male, male, male, male.*

Jeg saver, jeg saver,  
jeg bygger mig en ark.  
Jeg banker, jeg banker,  
jeg gør det i en fart.  
Jeg saver, jeg saver,  
jeg bygger mig en ark.  
Jeg maler, jeg maler,  
den skal nok bli´ smart!

Da arken den var færdig,  
gik to af hver ombord.  
Regnen den regnede  
og arken den sejlede”.

Ude på det store hav,  
sejler der en kæmpe ark.  
Ude på det store hav,  
sejler der en kæmpe ark.  
Hvor skal den hen?  
Hvor skal den hen?  
Den skal over til.....

Hil dig, frelser og forsoner!  
verden dig med torne kroner,  
du det ser, jeg har i sinde  
rosenkrans om kors at vinde,  
giv dertil mig mod og held!  
*La la la.....*

Ro, ro, ro din båd  
Tag din åre fat.  
Vuggende, vuggende,  
vuggende, vuggende  
over Geneserat. (*Lift/pose*)

Sov sødt, barnlille!  
Lig rolig og stille,  
så sødelig sov  
som fuglen i skov,  
som blomsterne blunde i enge!  
Gud Fader har sagt:  
Stå, engle, på vagt,  
hvor mine de små er i senge!  
*La la la..... (Lift/pose)*

Må din vej  
gå dig i møde,  
og må vinden  
være dig en ven,  
og må solen  
varme blidt din kind,  
og må regnen  
vande mildt din jord,  
indtil vi ses igen,  
må Gud holde,  
holde dig - i sin hånd.  
*La la la...*